

**Amnehärads församling** är en [församling](#) i [Amnehärad-Lyrestads pastorat](#) i [Vadsbo kontrakt](#) i [Skara stift](#), som är den nordligaste i detta stift och i [Västergötland](#). Församlingen ligger i [Gullspångs kommun](#) i [Västra Götalands län](#).

[Amnehärads socken](#) har existerat sedan tidig [medeltid](#). Vid [kommunreformen 1863](#) övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Amnehärads församling och de borgerliga frågorna till [Amnehärads landskommun](#).

Amnehärads församlings territorium utvidgades 2006 genom att den lades samman med [Södra Råda församling](#),<sup>[2]</sup> som tillhörde samma kommun, men [landskapet Värmland](#). Eftersom den ursprungliga Amnehärads församling tillhörde Västergötland ligger den nya församlingen i två landskap. Södra Råda församling bytte dock [län](#) och [stift](#) redan i början av 1970-talet (på grund av närheten till västgötska [Gullspång](#)) och ingick i samma [pastorat](#) som Amnehärads församling

Församlingen har två kyrkor, [Amnehärads kyrka](#) och [Södra Råda nya kyrka](#). [Södra Råda gamla kyrka](#), som förstördes i en [mordbrand](#) 2001 och nu rekonstrueras, tillhör [Riksantikvarieämbetet](#)

[Södra Råda gamla kyrka](#) innan den brann ned



Amnehärads socken (*Amneherad* 1248) har fått sitt namn från [Gullspångsälven](#), vars gamla namn var *Amn*.<sup>[3][4]</sup> Sockennamnet utgörs av en sammansättning med [genitiv](#) av älvnamnet *Am(p)n* och *härad* som här betyder bygd.

Ortnamnsforskarna har språkhistoriskt sammanställt älvnamnet med ordet *amnis* på [latin](#), vilket betyder "å, flod".<sup>[5]</sup>

Med sin karakteristiska profil och det bruna spånklädda tornet, rest av väldiga kärnfuror år 1666, det vita långhuset från tidig medeltid möjligen 1200-tal ligger Amnehärads kyrka där vid sidan av väg 26 och ett stycke från Gullspångs centrum.



Otterbäckens kyrka belägen på höjden i Otterbäckens samhälle, ett stycke från väg 26. Kyrkan byggdes och stod klar för invigning i september 1965. Den byggdes med tanke på ett expansivt Otterbäcken, man räknade med en utbyggnad av den tunga industrin, även med tanke på hamnens läge. Kyrkan var också ämnad för ett förebyggande ungdomsarbete.



**Otterbäcken är en riktig idyll utmed Vänerstranden och det hit man ska bege sig en solig dag om man vill ta ett dopp, äta lite gott och bara njuta av tillvaron. Hör mäsarnas skrik, lyssna på det härliga ljudet av vatten som viker sig för småbåtarnas framfart. Njut av en glass i skuggan eller basta med kompisarna i den ljumma sommarkvällen.**

### **En blick bakåt...**

Otterbäcken har en lång historia bakom sig som lastning- och lossningsplats för tackjärn som skulle vidare med båt. Redan på 1600-talet var det full trafik här. På Ribbingsfors järnbruk bearbetade man metallen innan den skeppades vidare. Till en början tillhörde hamnen i Otterbäcken Mariestads hamn, men när städernas monopol avskaffades frigjordes hamnen i Otterbäcken och man såg nya konkurrensfördelar. Båtarna blev bättre och större och kunde ta större volymer, men det var först när järnvägen kom på 1800-talet som utvecklingen kunde ta fart på allvar.

Hamnverksamheten utvidgades och det lilla samhället växte, tiderna var goda.

Fortfarande idag är hamnen en av de mest trafikerade i Vänern, då Otterbäcken har den enda naturliga djuphamnen i den annars så grunda sjön. Man räknar på en omlastning på cirka 500.000 ton per år. Hösten

2009 invigdes ett nytt hamnkontor i Otterbäcken och ett nytt kapitel kunde påbörjas.





**Gullspång** är en [tätort](#) i [Västergötland](#) och [centralort](#) i [Gullspångs kommun](#), [Västra Götalands län](#). Genom samhället rinner [Gullspångsälven](#) som efter [Klarälven](#) är det största tillflödet till [Vänern](#) och lekplats för den berömda [vänerlaxen](#), i folkmun även kallad gullspångslax.

## Museum och Hembygdsföreningar



*Gamla stationshuset i Otterbäcken*

### **Sjöfartsmuseet**

I Otterbäcken finns sjöfartsmuseet. I museet belyser historien om Otterbäckens hamn.

En permanent utställning levandegör sjöfartens betydelse för ortens historia.

I Otterbäcken finns en av Vänerens viktigaste hamnar som under århundraden har spelat en stor roll för sjöfarten i Sverige.

### **Järnvägsmuseet**

I Otterbäcken finns ett tågmuseum som belyser Järnvägens historia.

Museets samlingar visar hur NBJ d.v.s. NoraBergslagsJärnväg var en viktig pulsåder för järnvägstransporter mellan Nora och Otterbäcken.

### **Södra Råda Hembygdsförening**

Södra Råda Hembygdsförening med 220 medlemmar är stolta över sin hembygdsgård. Huvudbyggnaden byggdes i slutet av 1700-talet och påbyggdes med en våning vid Laga skiftet 1849. Byggnaden innehåller storstuga, kammare och kök som i stort sett är oförändrade sedan den siste bonden flyttade på 1960-talet. Storstugan innehåller en unik öppen spis som kan användas vid brasaftnar. För att behålla det gamla köket har vi vidbyggt ett "modernt" kök. På övervåningen är inrättat ett bibliotek av de böcker vi övertog när skol- och sockenbiblioteken las ned. Där finns även ett skolmuseum. Föreningen har en stor fotosamling.

En museibygnad på 40 kvm byggdes 2007. Där har vi samlat hundrals föremål från lantushåll och jordbruk och även veterinärintstrument. För att underlätta för besökare har vi byggt handikaptoalett och handikappramper. Två vävstolar är ständigt igång i vävstugan.

Södra Råda Hembygdsföreningens fasta arrangemang är

Valborgsmässoafton, midsommarafton ca 200 besökare, Rådadagen över 300 besökare och julmarknad. Dessutom ordnar vi grillkvällar på sommaren och nu även braskvällar med föredrag  
För besök kontakta Nisse Johansson 0551 231 05 eller Henry Karlsson 0551 230 16.

## **Amnehärds Hembygdsförening**

Amnehärads Hembygds förening bildades 1948 och har nu c:a 200 medlemmar.

Basen för verksamheten är Hembygdsgården i det gamla korsvirkesmagasinet i Otterbäcken.

Hembygdsgården består av två rum och ett litet kök på övervåningen, där finns samlingar av gamla föremål och foton samt arkiv från olika verksamheter. Särskilt kan nämnas det mycket omfattande företagsarkivet från Gullspångs Elektrokemiska AB

Kontaktpersoner Kåre/Ninni Larsson 0552-221 26, Jan-Erick Erickson 0551-207 29

I Hembygdsgårdens bottenvåning finns numera vårt sjöfartsmuseum som flyttats från sin tidigare plats i Hamnen. Sjöfartsmuséet som officiellt kommer att invigas den 7 maj innehåller en mängd föremål med snknytning till fiske och sjöfart som har en lång tradition i bygden. I samlingarna ingår även ett fungerande repslageri Utanför muséet finns "Dannjels laxbåt", en traditionell fiskebåt som byggdes 1880 i Ålön.

Kontaktperson för sjöfartsmuséet, Håkan Gustafsson 0551-224 05

**Övriga muséer:** Företagsarkivet i gamla hamnkontorets källare med ett omfattande arkivmaterial från Skagersviks Industrer ESSI-hus.

Kontaktperson Jan-Erick Erickson 0551-207 29

Ålöstugan, ett fiskartorp i Ålön som varit i föreningens ägo sedan 1950. Stugan är fylld av tidstypiska möbler och bruksföremål. Kontaktperson Doris Adamsson 0551-207 31

Lantbruksmusèet på Ribbingsfors, är inrymt i herrgårdens gamla timrade spnsmålsmagasin och innehåller en mängd lantbruksmaskiner och redskap. Kontaktperson J-E Erickson 0551-207 29

Föreningens fasta arrangemang är våraftonen i april, Ålöfesten söndagen efter midsommar. Ribbingsforsmusés dag i augusti,

Sjöfartsmuséets dag i september, Oktoberaftonen och Julmarknaden i Gullspång.

### **OTTERBÄCKEN:**

***"Att på sommaren åka turistvägen genom samhället och uppleva vackra trädgårdar, med Vänerns vatten glittrande mellan trädens grönska, är en upplevelse av stora mått".***



***Samhället Otterbäcken ligger i Gullspångs kommun som är Västra Götalands nordligaste kommun, med 6 250 invånare. Kommunens centralorter är Hova och Gullspång och övriga omkringliggande orter i kommunen är Gårdsjö och Skagersvik***



***Otterbäcken som i huvudsak har småhusbebyggelse sträcker sig 4 km längs Vänerstranden. I Otterbäcken bor ca 900 personer. Ortens största företag är Vänerply AB som tillverkar plywood och Johnsons Emballage som***



***producerar wellpack och industriemballag.  
Vänerhamnen tar emot stora godsartyg.***



***För besökaren är parken i Badängen med grillrestaurang,  
fiskeläge med fiskrökeri och M/S Marianne väl värda  
besök.***

***I småbåtshamnen finns gästhamn och sommarcafé.  
Kulturhuset mitt i samhället inbjuder till utställningar  
och bibliotek. Vid den södra infarten ligger Barfotens bad  
& camping med ett fint familjebad.***